

Freds- kurs

ur ett teologiskt perspektiv

Sammanfattning och reflektion

Del 1: Fredsteologi

I det första avsnittet om fredsteologi har vi utforskat fred i kristen tro. Vi har sett att begreppet Shalom omfattar både inre frid och yttre fred, glädje och goda relationer med varandra och skapelsen.

Fredsteologin bygger på en realistisk kristen människosyn; ingen är alltigenom god och ingen är alltigenom ond. Vi är alla bådadera, med stor potential för att utveckla det goda - eller det onda - i oss. Så väljer vi i våra liv om vi vill vara en kraft för eskalering av våld och död eller om vi vill bygga fredliga relationer i smått och stort. För kristna är Jesus en förebild för hur vi kan bidra till fred genom ickevåld idag och i de sammanhang där vi verkar

Kristen tradition lyfter vikten av bön och kontemplation för inre förändring och helhet. Att välja bön är inte ett uttryck för att vara passiv utan en nödvändig kraft för byggandet av det fredsrrike som visionen om Guds rike är en bärare av.

Kristen tro, ickevåld och fredssträvan hör samman.

Vi har också reflekterat över Jesu exempel – hur han konsekvent valde ickevåld och utmanade oss att välja fredens och kärlekens väg.

Men vad betyder det här för dig? Hur kan du praktisera fred i din vardag? Ta dig tid att fundera över frågorna, och om du vill – dela dina tankar med någon.

Reflektionsfrågor

- Vad betyder Shalom för dig?
- Vad betyder Jesu efterföljelse för dig?
- Hur uttrycks engagemang för fred i din närhet (närhet, grupp eller församling)?

När du är redo, fortsätt till nästa del, där vi ska utforska begreppen fred och konflikter – varför konflikt uppstår och hur vi kan hantera dem på ett fredligt sätt.



KRISTNA
FREDS
RÖRELSEN